

Redaktionelt forord

Efter fire års diskussion i Folketinget blev arbejdet med den danske magt- og demokratiudredning igangsat i 1998. Det er allerede tyve år siden! Efter 50 bøger og 30 skrifter blev det konkluderet, at det danske Folkestyre i bund og grund er sundt og har det godt. Det blev dog også understreget, at Folkestyrets sundhed langt fra kan tages for givet. Det skal passes og plejes og holdes ved lige.

Nu er spørgsmålet, om ikke det er ved at være tid til endnu en magtudredning? Der er nok at tage fat på.

Hvordan står det til med sammenhængskraften i Danmark, med danskernes tillid til de offentlige institutioner og politikerne og danskernes forhold til hinanden? Der er målinger, der viser, at ét af de parametre, hvor Danmark traditionelt har skilt sig ud fra andre lande i verden – den sociale kapital – er i frit fald.

Hvem er vore folkevalgte politikere, og hvilke vilkår har de for at varetage Danmarks samlede interesser? Der er bekymrende indikationer på, at kollektiv, vidensbaseret og langsigtet analysearbejde trænges i baggrunden for at blive helt eller delvist erstattet med hovsaløsninger, enkelttagsbeslutninger og symbolpolitik.

Hvilken placering har Danmark på den internationale arena, og hvilke indflydelsesmu-

ligheder har danskere i den globale styringsstruktur? De traditionelle mellemstatslige fora – EU, NATO, FN og Nordisk Ministerråd – befinder sig enten i dyb krise eller er udfordret af alternative og netværksbaserede reguleringsfora. Danmarks udenrigstjeneste har for længst tabt monopolet på at forsvare og fremme danske interesser i udlandet, men hvem har overtaget den rolle og med hvilken succes?

Hvem og hvad truer Danmark i dag, og hvad, hvis overhovedet noget, kan vi gøre for at beskytte os eller forebygge disse trusler? Er det risikoen for nye globale finanskriser, globale pandemier, migrations- og flygtningestrømme, og klimaet der truer os? Eller er det risikoen for cyberwar, fake news, spionage og femtekolonnevirksomhed, vi bør bekymre os om? Er det de militære eller diplomatiske løsninger, vi bør satse på, eller skal vi kigge helt andre steder hen?

Der er masser af temaer, der bør underkastes grundige studier.

I dette temanummer har Økonomi & Politik bedt ét af medlemmerne af den tidligere magtudrednings forskningsledelse, professor *Peter Munk Christiansen*, om at samle et team af bidragsydere, der med forskellige teoretiske udgangspunkter og med anvendelse af et utal af forskellige undersøgelsesmetoder – men først og fremmest med ny data – illustrerer, hvilke spørgsmål og temaer

der blandt andet fortjener at blive belyst i en ny magtudredning. Listen af temaer er langt fra udtømmende, men den er lang nok til på overbevisende vis at slå en pointe fast: der er noget at komme efter. Magten og demokratiet har ikke stået stille i de forgangne to årtier,

og Folkestyret er på godt og ondt i rivende udvikling.

Martin Marcussen
Ansvarshavende redaktør for
Økonomi & Politik